



Μια ιστορία για μικρούς και μεγάλους... ένα παραμύθι
τεχνολογίας και ζαχαροπλαστικής....

ΤΟ ΣΤΕΡΕΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ



Μια ιστορία της *Λίνα STAR* !!!

Τ.Ε.Ε. ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΥΡΟΥ
Μαθήτρια: Λίνα Βαρβαρήγου (Λίνα STAR)

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα στέρεο που το έλεγαν Σόνιο... Σόνιο Ντέμο. Ο Σόνιο ήτανε γεροντάκι, σε λίγο καιρό θα έκλεινε τα 8 του χρόνια! Μεγάλη ηλικία για ένα στέρεο και μάλιστα στις μέρες μας που η τεχνολογία προχωράει συνεχώς και καινούργια στερεοφονικά με πολλές δυνατότητες ξεφυτρώνουν κάθε μέρα στην αγορά.



(Ο Σόνιο Λόγκο)

Την ημέρα των γενεθλίων του, ο Σόνιο δεν αισθανόταν καλά γιατί καταλάβαινε ότι πλησίαζε ο καιρός να πάει για ανακύκλωση. Συμφωνούσε με την ανακύκλωση αλλά να... φοβόταν!



(ο κάδος ανακύκλωσης)

Πίστευε ότι μπορούσε ακόμα να παίξει όλα τα cd και ότι με μια μικρή επισκευή θα γινόταν πάλι νέος, θα γύριζε τον χρόνο πίσω. Δε θα πήγαινε στον ουρανό μαζί με τον φίλο του τον Μπιντίντιε (έτσι ήταν το όνομα του φίλου του του LG)... Ποιος όμως θα έμπαινε σε αυτή τη διαδικασία;



(ο Μπιντίντιε στον ουρανό)

Σκέφτηκε λοιπόν ένα πολύ καλό κόλπο για να ξεχάσει τους φόβους του: Να φάει μια σοκολάτα όπως έτρωγε και όταν ήταν μικρός. «Αχ, να χα μια σοκολάτα για να πάνε οι καημοί κάτω» σκέφτηκε. Μα που να τη βρει; Και πώς να τη φέρει στο στόμα του που δεν έχει χεράκια; Που ακούστηκε στερεοφωνικό να έχει χέρια και να τρώει σοκολάτα;

Ο Σόνιο όμως μπορούσε... δεν ήταν σαν τα άλλα στέρεο, ήταν ένα στέρεο που το είχε φέρει ο Άγιος Βασίλης την πρωτοχρονιά του 2003 και είχε μαγικές ικανότητες! Θυμήθηκε λοιπόν ότι φίλη του, η Σόνια, το κοριτσάκι που τον είχε στο δωμάτιό του, είχε μέσα στο συρτάρι της μια λαχταριστή σοκολάτα φουντουκιού με σταφίδες...



(η σοκολάτα φουντουκιού με σταφίδες)

Ενθουσιασμένος αποφάσισε να ανοίξει το συρτάρι. Τραβάει το καλώδιό του, βγαίνει από τη πρίζα και το τυλίγει γύρω-γύρω από το πόμολο του συρταριού. Με μια απότομη κίνηση ανοίγει το συρτάρι και βλέπει τη λαχταριστή σοκολάτα τυλιγμένη στο χαρτάκι της. Χάρηκε πολύ που μέχρι στιγμής τα πράγματα φαινονταν εύκολα...

Με το καλώδιο της πρίζας και με την κεραία του πιάνει την σοκολάτα και αρχίζει να την ξετυλίγει.



(ο Σόνιο τρώει την σοκολάτα)

Έκοψε ένα κομματάκι και το πλησίασε στη θήκη του. Το έβαλε μέσα και απόλαυσε μια γλυκιά γνωστή γεύση... «Μμμ.!!.» έκανε, «θεσπέσιο!!» όταν ξαφνικά σαν κάτι να τον τάραξε. Η γεύση δεν ήταν ίδια όπως στην αρχή και οι σταφίδες του φάνηκαν χαλασμένες. «Ωχ, δεν είδα την ημερομηνία λήξης » σκέφτηκε! Και αν η σοκολάτα είναι καιρό στο συρτάρι και χάλασε;

Με το καλώδιό του μαζεύει το περιτύλιγμα της σοκολάτας και με αγωνία ψάχνει να βρει την ημερομηνία λήξης. Τη βρήκε και δεν το πίστευε: η σοκολάτα είχε λήξει εδώ και τρεις μήνες. «Καθόλου μυαλό δεν έχω» μουρμούρισε, κ' ας είμαι 8 χρονών!! Ξαφνικά άρχισε να μην αισθάνεται καλά. Τα φωτάκια του άρχισαν να αναβοσβήνουν μόνα τους, οι σταθμοί να αλλάζουν συνέχεια, η μικρή του οθόνη να γράφει no-disc και όλα να λειτουργούν μόνα τους με λάθος τρόπο.



(τα κουμπιά του άρχισαν να ανοιγοκλείνουνε μόνα τους)

Είχε και αναγούλα, τάση για εμετό, πράγμα το οποίο το σιχαινόταν. Πως την πάτησε έτσι; Τι θα κάνει τώρα; Πριν προλάβει να σκεφτεί άρχισε να κάνει εμετό και να πετάει τα cd έξω το ένα μετά το άλλο. Νόμιζε πως δε θα άντεχε άλλο και ήταν έτοιμο να φωνάξει βοήθεια όταν άνοιξε η πόρτα και μπήκε μέσα η Σόνια... Τρόμαξε όταν της ήρθε ένα cd στο κεφάλι αλλά αυτό της ξύπνησε μια καλύτερη ιδέα! Πήρε τα cd που ξερνούσε ο Σόνιος και τα έβαλε σε ένα άλλο στερεοφωνικό τον Μπιντίντιε και αμέσως άρχισε να μιζάρει και να παίζει μουσική σαν dj.



(Η Λίνα Star Ντι Τζέι)

Μόλις άκουσε ο Σόνιος να παίζει μουσική η Σόνια άρχισε να αισθάνεται καλύτερα, ηρέμησαν τα φωτάκια του και άρχισε να χορεύει στο ρυθμό της μουσικής. Εκείνη την ώρα έπαιζε το τραγούδι: «*θα είμαι καλό παιδί, άριστος μαθητής αρκεί με τον δικό μου τον ρυθμό να κουνηθείς, έλα κ εσύ μπορείς να γίνεις χορευτείς αρκεί με τον δικό μου τον ρυθμό να κουνηθείς, έλα να χορέψεις για να γυμναστείς!!!*» Χάρηκε η Σόνια που συνήλθε ο Σόνιος γιατί είχε πάει η ψυχή της στην κούλουρη μη χάσει τον φίλο της. Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό δεν έδινε και πολύ σημασία στον Σόνιο, τον είχε παραμελήσει για να κυνηγήσει το Μπιντίτιντιε του Παναγιώτη.



(Ο Παναγιώτης που πέταξε τον Μπιντίτιντιε στη χωματερή όταν νόμισε ότι χάλασε... δεν είχε όμως χαλάσει. Ο Μπιντίτιντιε πήγε αδικοχαμένος)

Τώρα όμως που κινδύνεψε να πάθει κακό η Σόνια κατάλαβε πόσο πολύ τον αγαπούσε. Κάθισε δίπλα του, του έδωσε το χέρι της και αυτός ανταποκρίθηκε αμέσως δίνοντάς της το καλώδιό του. Ξαναγίνανε έτσι οι καλύτεροι φίλοι!!!



(Η Σόνια και ο Σόνιο έγιναν φίλοι)

.... Η ώρα πήγε 07:30 και το ξυπνητήρι χτύπησε. Η Σόνια σηκώθηκε από το κρεβάτι έχοντας μια περίεργη αίσθηση. Κοίταξε το Σόνι που ήταν δίπλα της και θυμήθηκε το χθεσινό της όνειρο... τι περίεργα παιχνίδια δημιουργούμε με τη φαντασία μας!!!

